

Velkommen til Minigrenen i Orion Gruppe

Først og fremmest vil vi gerne sige velkommen og benytte lejligheden til at besvare de spørgsmål, der måtte være, og gøre opmærksom på nogle ting vi forventer af jer som kommende spejdere og spejderforældre.

For det første, så ER man spejder, man *går* ikke til spejder.

Det betyder, at de kompetencer børnene tilegner sig gennem spejderlivet gerne skulle følge dem i resten af deres liv.

I Det Danske Spejderkorps arbejder vi ud fra spejderidéen og Spejderloven. Det at være spejder betyder i hovedtræk, at man gennem udelivet hjælpes til at udvikle selvstændighed og ansvarlighed i sammenspil med fællesskabet og med respekt for andres holdninger og kompetencer. Meget flotte ord, der kan være svære at forstå som minispejder. Det betyder, at vi i minigrenen arbejder i patruljer og at vi ledere hjælper spejderne med at øve sig i kompromisets svære kunst. At lytte til andre, respektere hinandens holdninger og at indse, at vi alle har nogle ting vi er gode til, men at det ofte ikke er de samme ting, men lære at højde for det og udnytte hinandens styrker .

I minigrenen arbejder vi med ansvarlighed ved, at vi forventer, at spejderne selv holder styr på egne ting, men også hjælper med til praktiske gøremål så som; madlavning, opvask og rengøring på ture. Selvstændighed øver vi os på i praktisk ved bære egne ting, selv at kunne pakke sin taske og tage medansvar for, at uniformen er med og korrekt udstyret. Alt dette kombinerer vi ved at udvikle spejdernes spejderfærdigheder og dermed øve os i praktisk så udelivet bliver nemmere og sjovere. Alt dette er noget spejderne vil opbygge i deres tid som mini, og ikke noget vi forventer, de kan fra deres tid som mikro. Det er noget som - når vi sender dem videre til juniorlivet - de gerne skulle være blevet bedre til.

Regler

Regler er et ord vi ikke er meget for, men vi har dog en vigtig regel: Lyt til hvad lederne siger. Vi kan ikke tage ansvar for spejdere, der er til fare for sig selv og andre. Derfor kan det være hjemsendelsesgrund, hvis man ikke respekterer de rammer vi sætter op.

Forventninger til jer forældre

Vores forventninger til jer som forældre er, at I bakker op om os ledere og det arbejde vi laver, så vi har de bedste muligheder for at være sammen med jeres spejderbørn. Det gør i ved:

- At melde jeres barn til og fra møder og ture.
- At hjælper jeres barn til at prioritere BÅDE møder og ture.
- At giver os besked skrifthligt.
- At hjælpe børnene med at være rigtigt udstyret og at udstyret er mærket med navn!!!
- At I træner pakning af sovepose og taske (når det alligevel skal gøres til tur).
- At I giver en hånd med, når der er brug for det i gruppen.

Udstyr

Man får som helt ny spejder et tørklæde af os og vi forventer, at I anskaffer jer en uniform og tager ansvar for, at den er korrekt udstyret. Oplysninger om dette taler vi med spejderne om, og det står i Flammen - vores lille bog til minigrenen. Som helt ny spejder er der rigtigt meget fedt (og dyrt) udstyr man kan ønske sig. Vi vil meget gerne hjælpe jer til, hvad der er smartest at starte med og hvor meget der er nødvendigt. Men en rygsæk, der passer, og en sovepose er et godt sted og starte til første tur. Derefter kan det jo bygges op og udvides hver gang man skal afsted. I kan finde hjælp i pakkelisterne, vi giver jer, eller tage fat i os, så hjælper vi med gode råd.

En dolk har man **ikke** brug for (og man må ikke bære den) før man har taget sit knivbevis. Hvilket vi gør så hurtigt som muligt! En dolk for en mini er en lille dolk, de kan styre og øve sig med, og en dolk med fingerbeskytter. Vi har set mange versioner af dolke og talt med mange forældre, der mener at deres barn snildt kan håndtere noget andet. Hertil må vi sige, at det kan sagtens være, men størstedelen kan ikke og de fleste ulykker, vi ser, sker fordi spejderen ikke kan håndtere dolken. Vi gør samtidig meget ud af, at vi som spejder er ens, og vi vil derfor sætte pris på at respektere dette – også når det gælder dolk. Derfor må man vente til juniorgrenen med det der hedder en junior dolk.

Pakning af bagage

Det kan være lidt af en kunst at få pakket en god oppakning til en tur. På den ene side er der jo mange ting, som det er godt at have med, på den anden side kan det være rigtig tungt at bære sin oppakning for de mindste, og svært at overskue, hvad man har med. Så det gælder om at holde det simpelt. Vi bruger ikke så meget skiftetøj, når vi er på tur. Men hvis man bliver våd, er der behov for at kunne få noget tørt tøj på, og der er også behov for regntøj og tilstrækkeligt varmt tøj. For en del børn er det meget svært at finde og holde styr på sine ting på lejr. Derfor er det en rigtig god ide, at barnet selv pakker sin bagage – selvfølgelig med hjælp. Så ved barnet selv, hvad der er med, og hvor det ligger. Det er en god hjælp at pakke i gennemsigtige poser med bestemt indhold: Skiftetøj, overtøj, bestik, toiletsager, natting, osv. - Og så er det rigtig rart med navn på alt, når det alligevel ikke helt lykkes...

Hjemve

For nogle børn kan det godt være en stor udfordring at skulle være hjemmefra uden at have mor eller far med. Nogle børn får hjemve, når de er af sted. Som regel er det noget, der går forholdsvis hurtigt over, og barnet ender med at få en god tur alligevel. Hvis dit barn på forhånd er utryg ved at tage af sted, er det måske værd at overveje, om det er bedst at vente til næste gang, der er en tur. Hvis I vælger at lade jeres barn tage med på en tur, vil der som udgangspunkt ikke være mulighed for, at barnet kan hentes før tid. Erfaringen viser, at et barn, der har fået at vide, at det kan blive hentet, "hvis det ikke går", er MEGET svært at trøste. Og når ét barn bliver hentet, smitter hjemveen ofte ret hurtigt til de andre børn. En del handler i høj grad også om forældrenes forventninger. Hvis forældrene er utrygge ved at sende barnet af sted, vil barnet også være det. Hvorimod, hvis forældrene forventer, at barnet får en god tur, og glæder sig til at høre om alt det spændende, barnet har oplevet, ja så vil barnet have en hel anden indgangsvinkel til det at være

afsted. Dertil kommer, at hjemve selvfølgelig også i høj grad hænger sammen med træthed, og vi har derfor en regel der hedder; "vi sover lige på det". Altså: rammes man af hjemve om aftenen, hjælper vi spejderen til trygt at falde i søvn og så taler vi med dem, når de er friske næste morgen. HUSK at tale med os, hvis I eller barnet frygter hjemve, der er en masse gode råd og ting, man kan gøre hjemmefra.

Sengevædere

En del børn i minialderen er sengevædere. Det kan godt føles som et stort problem for barnet at være på tur og risikere, at soveposen er våd næste dag. Det er desværre lidt et tabuemne, selvom det ikke burde være det, da det er helt normalt. Nogle børn har natble med på tur, andre børn bliver vækket og fulgt på toilettet sidst på aftenen. Hvis vi ledere får at vide på forhånd, at dit barn har denne type udfordringer, så kan vi meget nemmere hjælpe med at håndtere det.

Medicin

Det er vigtigt for os at vide hvis dit barn lider af astma, allergi eller har andre ting, der kræver medicinsk behandling. Her er det MEGET vigtigt, at alle beskeder vedr. medicin bliver givet skriftligt til os. Vi ønsker ikke at stå med umærkede piller og "vist nok" skulle give en inden sengetid.

Vi giver ikke børn medicin uden skriftlig instruktion, og børnene må heller ikke selv have det ansvar. Selvom nogle børn er rigtigt dygtige til at klare fast medicinering i deres dagligdag, er en spejdertur bare ikke det samme. Skulle behovet opstå for at give jeres børn antihistamin, panodil eller lign, gør vi kun dette efter samtale med jer.

Med alt det sagt glæder vi os til en masse sjove, hyggelige og lærerige oplevelser sammen med jeres børn.



Med spejderhilsen Minilederne